



15<sup>e</sup> Nieuwsbrief, januari 2023

Beste donateurs en belangstellenden van stichting Timilsina.

Na de corona perikelen hebben we eindelijk weer een reis naar Nepal kunnen maken om met eigen ogen te zien hoe het met de kinderen gaat. (volgens de policy van de stichting hebben we natuurlijk alle kosten zelf betaald).

Allereerst zijn we naar Sarangkot gegaan waar onze coördinator van de stichting woont. Dankzij de vele giften die wij voor de aanschaf van de pakketten hadden gekregen kon hij ervoor zorgen dat er dertig voedselpakketten uitgedeeld konden worden.

Een pakket bevatte: 25 kilo rijst, olie, zout, suiker, gedroogde groenten, zeep en kruiden. Dit pakket is genoeg om drie maanden van te leven. Dit werd dan ook dankbaar aangenomen door de oudjes, die met dit zware pakket opgewekt de bergen weer opklommen.

Bedankt voor alle giften!



De dag daarna hebben we "onze" kinderen ontmoet.  
In Pokhara hadden we afgesproken, omdat daar een Lunapark opgesteld stond.  
Zij kwamen uit Pame (ongeveer een half uur met de bus).  
Zij werden begeleid door Manish, de zoon van de pleegouders.  
Het weerzien was geweldig!



Maya, Parkriti, Riyanne, Apekshya, Manish, Laxman, Anish, Ram en Rien

Ze zagen er allemaal vrolijk en gezond uit er werd wat af geknuffeld en gekletst.  
In het Lunapark konden ze allemaal heerlijk spelen en wij genoten van alle blije koppies.







Na het spelen zijn we een reuze ijs gaan eten en daarna mochten ze in een restaurant zelf het eten uitkiezen. Prachtig om te zien hoe gedisciplineerd alles verliep.







Daarna mochten ze allemaal een warme jas en muts uitkiezen in een winkel in Pokhara. Het was schitterend om te zien hoe dat ging. Er werd aan elkaar gevraagd of de kleur jas mooi stond en of de muts er wel bij paste. Uiteindelijk, na een paar keer gewisseld te hebben gingen ze allemaal blij weer met de bus naar huis.



Apekshya



Riyanna en Parkriti



Ram, Laxman en Anish



De dagen daarna zijn we naar het opvanghuis en de school gegaan. We spreken uitgebreid met de directeur en diverse leerkrachten. We bezoeken “onze” kinderen in hun klas samen met de directeur. In iedere lokaal staan de kinderen op om een welkomstlied te zingen zodra we binnen kwamen. Ze gaan pas weer zitten na het sein van de directeur!

Apekshya is 16 jaar oud, zij zit nu in het laatste jaar van deze school. Het laatste half jaar verblijft ze in het hostel op school, om optimaal klaar gestoomd te worden voor het eindexamen wat in april plaatsvindt. De kinderen krijgen les, afgewisseld met sport en spel. Wanneer een kind extra les nodig heeft, gebeurt dat 's avonds. Apekshya wil na het examen een management studie in Pokhara gaan volgen. Zij heeft aangegeven dat zij in het huis wil blijven wonen en absoluut niet terug wil naar haar grootouders. Volgens de directeur doet zij het erg goed op school.



Anish is ook 16 jaar oud en zit in dezelfde klas, dus nu ook in de hostel op school. Hij wil net als Apekshya na het examen een management studie gaan volgen. Hij behaalt goede resultaten en is een lange, leuke puber die weet wat hij wil. Hoewel hij het in het huis naar zijn zin heeft, wil hij later wel voor zijn behoeftige moeder gaan zorgen.



De tweeling Ram en Laxman zijn lieve rustige jongens van 13 jaar oud die zich helemaal thuis voelen in het huis. Ze genieten op hun manier heel veel zowel thuis als op school.



Riyanna is 11 jaar oud. Ze is een heel vrolijk, lief meisje, wat precies weet wat ze wil. Ze gaat graag naar school, is heel leergierig. Ze gebruikt de laptop thuis om na te kijken wat haar interesse heeft. Ook geniet ze van een spelletje daarop. Ze zorgt heel goed voor Prakriti, het jongste meisje in het huis.

De directeur was erg te spreken over de resultaten van Riyanna op school, ze is klein van stuk, maar heel erg slim. Omdat zij zo jong in het huis is gekomen heeft zij geen achterstand opgelopen, zoals de andere kinderen die al ouder waren toen ze in het huis en op school kwamen.



Prakriti is een rustig lief meisje van 8 jaar, die gezellig overal aan meedoet en goed begeleid wordt door Riyanna. Op school doet ze goed haar best.

Na afloop van de dagen in Pokhara en Pame, in het huis en op school vertrekken we na drie dagen met een goed gevoel.

De kinderen hebben het heel erg naar hun zin in het huis, ze zijn vrolijk en genieten allemaal op hun eigen manier.

De ouders zijn heel lief en brengen ze duidelijke regels bij. Manish begeleidt de kinderen op een hele liefdevolle manier met hun huiswerk en alles wat er in het huis gebeurt.



Het is duidelijk te merken dat de kinderen in een warm nest opgroeien en naar een hele goede school gaan.



Thuis op het dak met de familie

Nadat we Moti, onze coördinator, uitgebreid hebben bedankt voor al het werk wat hij doet, zijn we met een goed gevoel vertrokken.



Maya (vrouw van Moti), Manish en Moti

We hebben na onze reis vergaderd met Marco en Adrienne. Zij vertelden over alle acties die in Brabant plaats hebben gevonden. De kinderkledingbeurs, de appeltaartenactie en de bijdrage van Yme heeft weer veel opgeleverd.



Ilse Brands

Alle donateurs weer hartelijk bedankt voor hun bijdrage van afgelopen jaar en voor hun extra gift voor de arme oude mensen in Sarangkot.

Tot de volgende nieuwsbrief!

Ineke Vreede (secretaris)